

Nu har ni möjlighet att fatta beslut som kan lyfta Stockholm, från att vara en av de sämsta kommunerna i Sverige när det gäller utemiljö för barn och unga, till en av de bästa! Att det finns en bred samstämmighet om detta hos partierna i Stockholms stadshus, visar en enkät utsänd av BUMS "Barns utemiljö i staden", som partierna besvarade inför valet 2018. Läs och begrundade följande citat från svaren på enkäten:

*Moderaterna: Vi menar att skolgårdar och ytor för lek är en del i den pedagogiska verksamheten och omistliga för barns hälsa och välbefinnande. Men vi behöver också se vad som är möjligt i enskilda projekt och riktlinjer är inte enda vägen att gå för att försöka att på bästa sätt tillgodose barns behov.*

*Liberalerna: Förskolans fysiska miljö ska väcka nyfikenhet och inspirera barn till utforskande och upptäckande. Miljön både i förskolan och i dess närområde ska ge möjlighet till en aktiv utevistelse med fysisk rörelse. Utemiljön ska också ses som ett av förskolans pedagogiska rum. Det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa grundläggs redan i förskoleåldern. Därför är förskolornas utemiljö av stor vikt.*

*Centerpartiet: Vi inser samtidigt att barnvänliga ytor i många fall har fått stryka på foten i områden med stora ekonomiska mark- och fastighetsvärden. Men detta är knappast någon ursäkt om vi ska kunna bygga en hållbar och människovänlig stad. Blir det svårt för barn att vistas i staden genom krympande livsrum blir resultatet ofrånkomligen att ohälsan växer, både för barn och vuxna.*

*Miljöpartiet: Alla barn och elever har rätt till en kreativ utemiljö med en skol- eller förskolegård som fungerar som pedagogiskt rum och samtidigt bjuder in till lek och rörelse. En utgångspunkt för nya förskolegårdar ska vara minst 20 kvadratmeter yta per barn.*

*Socialdemokraterna: Vi socialdemokrater anser att förskolegårdarna ska planeras med lekvärdesfaktorer som en utgångspunkt så att de uppfyller barnets behov av lek, rörelse och lärande.*

*Vänsterpartiet: Alla förskolegårdar och skolgårdar ska planeras i enlighet med en lekvärdesfaktor som staden tagit fram. Lekvärdesfaktorn har som en utgångspunkt att uppfylla barnets behov av lek, rörelse och lärande. Den tar även vara på behov som variation, skugga med mera.*

*Feministiskt initiativ: Vi har diskuterat för- och nackdelar med att använda så kallad lekvärdesfaktor istället för ett visst antal kvadratmeter. Självklart vill vi egentligen ha både och!*

Som ni kan se finns en stark vilja att göra Stockholm till en barnvänlig stad med bra förskolegårdar. För detta krävs plats. Barns utemiljö måste få tillräckligt utrymme i den växande staden för den lek och rörelse som är nödvändig för barns hälsa.

I Stockholm leder små gårdar och stora förskolor med mycket stora barngrupper till trängsel, osämja och bråk. Föräldrar får inte plats att vistas på gården. Markytan slits hårt och gräs ersätts med plastgräs och gummimattor vilket är ohälsosamt för barnen och förstör miljön. Exploateringstrycket har också lett till att befintliga förskolors och skolors gårdar krymper genom att skolorna byggs ut eller att delar av gården bebyggs med bostäder. Även viktiga parker, idrottsplatser och utflyktsmål i naturen nära förskolor i täta områden bebyggs.

Barn behöver röra sig för att utveckla sin motorik, stärka skelettet och öka sin koncentrationsförmåga. De ska klättra, hoppa, kravla, åla, skutta, klänga och ha tillräckligt med utrymme att springa och få upp farten. Har man fått in mycket rörlighet från en tidig ålder så ökar chansen att man fortsätter att vara rörlig som vuxen. På gården ska finnas växtlighet, nivåskillnader, sol, lövskugga, utmaningar, saker att undersöka, men också platser att dra sig undan till och vara ifred. Förskolegården är dessutom ett viktigt pedagogiskt rum. Forskning visar också att barn som har

gott om utrymme för lek löper väsentligt mindre risk att utveckla framtida fetma, diabetes och cancer.

Det finns gott om kunskap erfarenheter om utemiljöns stora betydelse för barns utveckling och hälsa. Boverket har, i samarbete med MOVIUM, gett ut "Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolan och förskolans utemiljö", 2015. Där finns det mesta man behöver veta för att åstadkomma en bra utemiljö i förskolor och skolor. 30–40 kvm per barn och en samlad yta på minst 3 000 kvm i direkt anslutning till förskolan är en lämplig storlek.

Stockholm kan även lära sig av Rotterdam som 2006 utnämndes till den sämsta staden i Holland för barn att växa upp i och som på 10 år lyckade förvandla staden till en av de bästa. Gör ett studiebesök!

Bästa ledamöter, lär av de goda exemplen och utveckla Stockholm till en hälsosam, trivsamt och trygg stad för barn, en stad att vara stolt över!! Försäkra er om era visioner om en god livsmiljö för alla barn genomförs och låt inget passera som inte är gott nog.

Karin Schibbye och Clarissa Kugelberg för BUMS Barns utemiljö i staden